

# Skapande Skola på Stensjöäng 2022 – 2023

Skapa med återbrukskonst.

Skapa med material från naturen skogen och från det som andra kastat.

Kombinera med bild färg och form.

Landart – utomhuskonst, forma skulpturer i naturen, av naturen.

**Hur skall vi laga vår värld:** Maten, leken framtiden. Skapande- lek och Klimathänsyn sammanvävt, Agenda 30

**Vem bor i stenen- roten – grenen:** Att lära sig se med ett konstnärligt, kreativt sinne. Hitta nya former, varelser och väsen i naturens pinnar.

**Kulturmiljöer:** Vem har gått här för förut, stigen, skogen, ängen gamla husgrunder mm. Finn de gamla stigarna, de gamla husgrunderna odlingarna , källor och arkeologiska spår i naturen.

**Naturen:** Vad är du för ett frö? Vem är du i livets riktiga ”dataspel”  
Odlad ditt skafferi.

**Återkoppling:**

Barnen får om man vill ta med alla konstverk hem – förutom de som är skulpturer i naturen, Skogskatedralen, Labyrinten eller sagoskogen.

**Vernissageväggen:** Alla som vill lämnar in ett verk till Vernissageväggen – för att vid Midvintermys (senare i december) visa upp den för intresserade föräldrar och allmänhet som bjuds in. (återkoppling) (berättande), (utblick),

**Ledord:** Framtiden börjar nu, Omstart, Återkoppling, Berättande, Utblick.

**Arbetsprocessen:** Du kan inte miss-lyckas bara uppfinna något nytt.

**Kulturaktör:** Marianna Agetorp Författare, poet, autodidakt konstnär, text och låtskrivare, föreläsare, ståuppare, projektledare Trädgårdsturism Linné, VD på Stensjöäng.

**Utbildning:** Socialpedagog mm

**Tidigare arbeten:** Trädgårdsmästare och dekoratör på Möckelsnäs Herrgård, elevassistent, och företagare på Stensjöäng.

**Unik tillgång:** Symbol och drömgruppsledare.

**Kontakt:** Marianna Agetorp

Spjutaretorp Stensjöäng 343 92 Häradsbäck

Mobil: 070-6739916 Telefon: 0459-37000

E-post marianna.agetorp@gmail.com