



Bön för en ny värld

Öppna mig för  
ett nytt seende.  
Lär mig se  
djupare. Låt  
blicken löpa  
längs svärtan,  
det mörkaste,  
det som  
skrämmer mig -  
och finna  
gudomlighetens  
spår i  
trasighetens  
ting.





Låt mig få vara  
den dröm världen  
vaknar till. Låt  
mina fötter  
snudda vid  
framtidens  
andedräkt, och låt  
mig få lyfta  
tyngden från  
stjärnornas  
tystnad.





Låt smärtan  
äntligen få vingar  
och bli fri. Låt  
ljuset som bodde i  
gråten bli de  
vingar som bär  
vidare.





Frigör världens  
strävan att stråla  
av nåd. Lyft  
skörden som  
mognat och låt  
den gamla  
surdegen bli bröd  
för alla som  
hungrar efter frid.





Djupt där inne i  
våra cellers  
mörkerrum,  
blixtrar nåden till,  
som en syra som  
bränner skulden  
till fröjd och  
skräcken till  
strålgans.





Som en enda  
varelse föds vi till  
liv. Världen  
återuppstår och  
det förmultnade  
lövet och fröet  
blandar sin styrka  
och blir nya träd.



Varje människa är en bön, född ur djupet av världens födelse.

Våra steg är stavelser i rymden - som den helige sjunger  
när han vaktar tiden vid tingens gräns.

Oändlig är sången speglad i dansen som dansade hans syn.

Så föds vi igen och igen tills våra vingar kan flyga utan luft,  
tills våra fötter kan dansa utan golv och  
våra sinnen kan älska utan kroppar.

Världen kan inte stavas utan kärlekens språk,  
utan tonerna från andningens djuphål.

Snart föds vi som ljus och medan snön smälter  
under våra trasiga steg nynnlar kackelackorna  
från bergen godnattvisor  
för dem som snart skall väckas till liv.



Låt stenarnas  
minnen vakna. Låt  
världens ögon se  
klart. Skogarnas  
klagan får aldrig  
tystna, bara  
stämmas till kör  
för en ny tid.





Låt djuren tala  
tankarnas språk  
och låt seende  
ögon ta form.





Låt det ruttna,  
jäsa till vin, låt det  
svedda kolna till  
stjärnstoft. Låt  
dyngan från  
människans  
girighet bli till  
violer och balsam  
som läker. Låt  
föraktet för  
svaghet bli  
smultron och bind  
kransar av  
skammen vi gömt.





Låt ljuset komma.  
Låt månen vända  
och vandra. Låt  
vintergatan  
blomma mot vår.





Låt människan  
bana sin väg mot  
nåd - lika tyst  
som kärleken  
längtar.





Bön och bilder:  
Marianna Agetorp  
2017  
[www.agetorp.se](http://www.agetorp.se)